

GEFELICITEERD MET JE
COMING OUT



Uitnodiging!

De
Emancipatie
Doetank



FOKKE & SUKKE
VINDEN HET NIET EERLIJK



www.foksuk.nl

'AH TO GO' WEERT
MAROKKAANSE SOLLICITANTEN



You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one...
Imagine – John Lennon

Je zou het geweldig vinden als homo's niet meer in elkaar worden geslagen als ze hand in hand lopen tijdens een weekendje Parijs. Je hoopt op een wereld waar je met een bijzondere naam net zo veel kans hebt om aangenomen te worden als wanneer je je CV ondertekent met Wouter Smit of Laura Jansen. Je droomt ervan dat jongeren een tederder beeld krijgen van seks dan porno-seks. Of je zou het leuk vinden als mensen niet uitgescholden of gepest worden op basis van hun uiterlijk. En dat vrouwen voor dezelfde baan evenveel verdienen als mannen.

Maar: je daarvoor inzetten? Wie doet dat tegenwoordig nog? John-Paul Flintoff stelt in zijn boek *How To Change The World* dat je in alles wat je doet al de wereld aan het veranderen bent. In je dagelijks leven. Dus op je werk, je stage, je vrijwilligerswerk of in je vrije tijd: Door dingen te doen of te *laten* verander je de wereld of hou je dingen zoals ze zijn. Kortom: jij hebt invloed! Bovendien zegt hij: Je moet de wereld veranderen leuk maken; het klinkt gek, maar als het stom is doet niemand mee, hoe belangrijk het ook is.

DAAROM gaan wij een leuke Emancipatie-Doetank (een betere naam kunnen we nog samen bedenken ;)) oprichten om de wereld te verbeteren.

∞ Wat?

We willen:

- ☞ Jonge mensen in Nederland bewust maken van wat er nog gedaan moet worden als het gaat om emancipatie van mannen, vrouwen en kinderen die in bepaalde situaties benadeeld worden op basis van geslacht, religie, geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk etc.
 - In de eerste plaats door onszelf er bewust van te maken.
- ☞ De samenleving gaan emanciperen door middel van leuke acties
- ☞ Hier uiteindelijk (deels) ons brood mee verdienen.

De eerste bijeenkomst is een oriëntatie-avond. Je kunt die avond onderzoeken hoeveel energie je ervan krijgt door erover te praten en hoe leuk je het vindt om je hiervoor in te zetten. Deze avond zal onder andere een spelelement en een brainstorm bevatten.

∞ Wie?

Chafina Bendahman

is freelance programmamaker en projectontwikkelaar. Ze deed onder andere projecten om meer mensen met een multiculturele achtergrond als meer vrouwen op de televisie te krijgen. Voordat ze freelancer werd werkte ze voor de televisie, onder andere bij De Wereld Draait Door. Chafina is samen met Lauren initiatiefnemer van de doetank.

Lauren Smits (23)

is student Liberal Arts & Sciences, specialiseerde zich daarbinnen in sociale wetenschappen en wordt uiteindelijk antropoloog. Ze houdt ervan verhalen te verzamelen door mensen te interviewen en om zich heen te kijken. Daarna schrijft ze er een stukje over. Ook vind ze presenteren, lesgeven, projecten opzetten en de wereld veranderen leuk. Lauren is samen met Chafina initiatiefnemer van de doetank.

Kirsten van den Hul

is een onafhankelijke Change agent. Ze richt zich vooral op vrouwenemancipatie en werkt momenteel aan een boek hierover. Ze was in 2011 Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties en sprak daarvoor de General Assembly toe. Zie hier Kirsten bij [Pauw en Witteman](#). Kirsten zal de eerste brainstormavond voorzitten.

Nina Blussé

is sociaal psycholoog, trainer en docent Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft deze opleiding samen met een aantal anderen opgezet. Daarnaast

traint ze bij FC De Krachtpasters jongeren in het ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Nina zal de verschillende onderdelen van de avond leiden.

De groep

We hebben jou en rond de dertig andere mensen uitgenodigd op de eerste Inspiratiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst kun je bepalen of je het leuk vindt om bij de projectgroep aan te sluiten. Uiteindelijk hopen we een leuke mix te zijn aangaande leeftijd (tussen de 15 en 35 jaar), geslacht, religie, uiterlijk, geardheid, studie, woonplaats, werk, kennis, ervaringen en talenten. We hebben jullie gevraagd omdat we denken dat jullie de volgende dingen gemeen hebben: idealisme, ruimdenkendheid, creativiteit, openheid en optimisme.

☞ Waar?

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in **Utrecht**. Deze stad ligt centraal in het land en is gemakkelijk te bereiken. We zijn nog op zoek naar een park, buurthuis, café, woonhuis of iets anders waar we deze avond kunnen houden. Als je iets weet horen we het graag!

☞ Wanneer?

De eerste bijeenkomst vindt plaats op **dinsdag 25 juni 2013 om 19.00 uur**.

☞ Hoe?

De manier waarop we dit gaan aanpakken is helemaal aan onszelf. Welk van de agendapunten lijken ons leuk om aan te pakken en wat zijn onze ideeën daarvoor? Dit gaan we bespreken tijdens de brainstorm. We hebben wel alvast een aantal speerpunten bedacht:

Uitgangspunten

 <p>Niet teveel lullen, vooral doen</p>	 <p>Zelfstandigheid: We regelen zelf onze financiën per project en afhankelijk van het project is ergens geld voor vragen niet gek</p>
 <p>Maak 't leuk (met bijv. humor, creativiteit of spelletjes)</p>	 <p>Gunnen: De beste netwerken draaien op elkaar gunnen</p>
 <p>Je leert nog eens wat</p>	<p>Samenwerken is terug van weggeweest</p> 